



Vogelvaria

Wil de Veer



DE (VERSTRIKTE) BUIZERD (BUTEO BUTEO)

Maandag 16 augustus 2010 kreeg ik een verontrustend telefoontje dat op Golfbaan Welschap een roofvogel verstrik was geraakt in een boompje. De vogel leefde nog maar bewoog alleen zijn kop. Direct heb ik de fiets gepakt en ben gaan kijken of er nog iets te redden was. De roofvogel bleek een eerstejaars buizerd te zijn. Vermoedelijk hing de vogel al een tijdje ondersteboven.

Een poot zat klem in een wig van een tak. Vlug de handschoenen aangedaan en de vogel bevrijd uit zijn benarde positie. De poot waar hij mee klem zat was helemaal verkramp en zijn vleugels hingen naar beneden en bewogen niet meer. Na de vogel eens goed bekeken te hebben en gevoeld of er niets gebroken was heb ik hem op de grond gezet. Hij ging direct plat liggen met de vleugels gespreid. Vermoedelijk heeft de buizerd al een behoorlijk tijd in de boom gehangen en heeft geprobeerd, met zijn vleugels slaand, om los te komen.

De vogel was duidelijk uitgeput en vermoedelijk ook zeer gestrest. Na de zaak eens even te hebben aangekeken leek het mij verstandig om contact te zoeken met de vogelopvang op het N.O.P. Hier kan onze werkgroep altijd

terecht. Brengen was geen probleem er werd een volière vrijgemaakt.

Echter, na enkele minuten ging de vogel op zijn poten staan en liep wat van mij af de dekking in. Na hem nog eens te hebben opgepakt en onderzocht leek het mij toch verstandiger om, het was al laat in de middag, de zaak af te kijken en mijn verwachting was dat hij nog diezelfde avond weg zou vliegen. Hij werd met de minuut levendiger.

Het plan was om de andere morgen al vroeg te gaan kijken. Voor het geval de vogel nog op de grond zou zitten had ik de mogelijkheid om er wat voer bij te leggen (al naar gelang de conditie van de buizerd) zodat hij zijn krachten, en dus energie, kon sparen en niet op jacht zou moeten of hem alsnog naar de opvang te brengen. Afgesproken werd dat een van de greenkeepers om 7.00 uur zou gaan kijken.

Bij aankomst bleek dat de vogel het toch niet gered had en lag hij dood op de grond. Waarschijnlijk het gevolg van te veel stress. ■

