

Excursies

Zondag 18 oktober

De definitieve datum van de wandelexcursie naar het Robbenoordbos en Huisduinen bij Den Helder is vastgesteld op 18 oktober 1992. De zoektocht naar paddestoelen in het Robbenoordbos duurt ongeveer 2½ uur. Kosten hiervoor zijn f 3,- per persoon.

Zaterdag 14 en zondag 15 november

De richtprijs voor het ganzenweekend in Friesland bedraagt f 90,- waarbij inbegrepen: vervoer vice versa, diner, overnachting, ontbijt en lunchpakket.

De excursiecommissie zoekt nog iemand die wil helpen bij het telefoneren, notuleren, organiseren en alle andere uitdagende bezigheden. Interesse, bel Marianne Willems: 023-389481.

Welke excursies zijn er geweest ?

Kampje Ameland op 27 t/m 31 mei 1992

"De mooiste binnenlandse vakantiebestemming is nog altijd een Waddeneiland" is mijn stelling. En hoewel Ameland in het rijtje misschien het hoogste scoort, is het met goed weer en in goed gezelschap een prima plek voor een kampje. Dat bleek afgelopen Hemelvaart toen twaalf vogelwerkgroepers naar Ameland togen.

Zonder de duin- en wadvogels te willen vergeten, stond het weekend toch vooral in het teken van de roofvogels. Tijdens de eerste ochtendwandeling nabij de camping in Buren werd met voldoening een Wespendif in de notitieboekjes bijgeschreven. Wat de dagen daarna volgde tart haast elke beschrijving. Een aanzwellende stroom doortrekkende Wespendifen culmineerde op 30 mei 's middags bij de Lange Duinen. Hoog in de lucht kwamen, min of meer over het strand, groepen van respectievelijk 4, 20, 55, 18, 37 en 72 Wespendifen over. Droomden we of zaten we op Falsterbo ?! Zelfs ervaren trektellers hapten naar lucht; dit hadden ook zij nooit meegemaakt. De teller bleef uiteindelijk steken op 379 Wespendifen! De adem stokte bijkans helemaal bij hetgeen zich aan andere roofvogelkrenten tussen de Wespendifenpap bevond: in totaal vier Visarenden, negen Roodpootvalken (waarvan een onvolwassen mannetje prachtig op korte afstand in jonge aanplant), acht Boomvalken, één



Na een vogelrijke dag en een voedzame maaltijd liggen Evert van Huijssteeden, Frank Dorèl, Pieter Thomas, Marian van der Stoop en Jan Suurmond voor de tent gezamenlijk "uit te buiken". Foto: Guido van Leeuwen.

Slechtvalk en diverse Bruine en Blauwe Kiekendieven en Velduil-
len. Overigens was het vogelwerkgroepkampje niet alleen vogel-
rijk, maar ook erg gezellig. We lieten ons op zonnige terras-
jes diverse soorten gebak goed smaken, legden een biljartje,
gingen een keer lekker uit eten en een aantal oudere jongere
van onze VWG lieten in de disco aan de talrijk aanwezige tie-
ners zien wat écht swingen is.

Als je nagaat dat verder een hoempende Roerdomp, broedende
Strandplevieren en Noordse Sterns, roepende Kwartels, door-
trekkende Noordse Gele Kwikstaarten en gigantische aantallen
doortrekkende zwaluwen (ca. 30000 op één dag) werden waarge-
nomen, dan kun je je voorstellen dat niemand zich druk maakte
over het ontbreken van de Grauwe Klauwier op de soortenlijst.
Een swingend kampje, dat was het.

Evert van Huijssteeden