

# Gedicht

## DE VLINDER

*Mij was leed overkomen,  
En toen ik door de Velden liep,  
Vloog er een vlinder mij voorbij,  
Die was zo wit en donkerrood,  
In blauwe wind voortzeilend.*

*O, kindertijd! waarin nog klaar  
Als morgenlicht de wereld is  
En nog de hemel zo nabij,  
Toen zag ik voor het laatst hoe je  
De mooie vleugels spreidde.*

*Een fladd'ren teer en kleurig  
Dat tot mij kwam uit 't paradijs,  
Hoe vreemd moet ik en schaamtevol  
Voor jouw godd'lijke luister staan  
Met ogen koel en ernstig.*

*De wit met rode vlinder  
Werd voortgedreven over 't veld,  
En toen ik dromend verderliep  
Was mij vanuit het paradijs  
Een luister nagebleven.*

Herman Hesse



*Uit: Herman Hesse, Vlinders  
Beschouwingen, vertellingen, gedichten,  
verlucht met vele kleurrijke  
illustraties. Samengesteld door Volker  
Michels. Uitgeverij Omega Boek  
Amsterdam.*