

Van de redactie

Het moet op een bestuursvergadering geweest zijn, ruim een jaar geleden, dat uit het aanwezige gezelschap naar boven kwam borrelen dat de WTKG in 1993 dertig jaar zou bestaan. Paniek!! Dertig is niet zomaar een leeftijd, nee; het is een dramatische grens. De jeugd is voorbij en het echt harde leven ligt loerend te wachten. Om die verschrikkelijke gebeurtenis wat op te vrolijken werd besloten om een jubileumnummer van Afzettingen uit te geven. De redactie werd naar huis gestuurd met de opdracht er iets moois van te maken. Nou, we kunnen u verzekeren dat menig nachtelijk uur piekerend is doorgebracht. Totdat we opeens op het illuminerende idee kwamen om er een Feestnummer van te maken. Kosten noch moeite werden gespaard om het idee te verwezenlijken. Een bekende Franse geoloog bood spontaan een artikel van zijn hand aan dat eerder door een aantal andere tijdschriften was geweigerd, de illustere Concha Lutea werd opgespoord en overgehaald een ouderwets satirische column te schrijven en een Frans lid werd, na donatie van een aanzienlijk deel van de financiële reserves van de vereniging, bereid gevonden enkele van de meest spectaculaire vindplaatsen in het noord-oostelijke deel van het Bekken van Parijs aan ons door te geven. In dit Feestnummer is natuurlijk ook een verslag opgenomen van de bijzonder succesvolle jubileumexcursie, die bij velen nog vers in het geheugen ligt. Het doet ons als redactie buitengewoon veel genoegen u dit Feestnummer aan te bieden en wij willen vanaf deze plaats de WTKG een hart onder de riem steken: dertig is helemaal niet oud, veertig is pas oud!