

Waarom we niet meer moeten vlaggen

R.G. (Rob) Moolenbeek

De dood van een pimpelmees.

Dit jaar was het weer tijd om mijn huis in Ankeveen te schilderen. Een verplicht nummer voor mij als ik van vakantie terugkom. Zo ook op 10 september 2012. Het weer was redelijk, dus er was geen ontkomen aan. De ladder tegen de noordkant van het huis en vol goed moed schuren, schoonmaken en verven.



Opeens werd mijn oog getroffen door een paar veren die uit de vlaggenstokhouder staken. Deze plastic houder met een diameter van zo'n 30 mm hangt al meer dan 25 jaar op die plek en zat bij de koop van het huis in. Mij treft dus geen blaam wat dit betreft. Langzaam trok ik aan de uitstekende staartveren en beetje bij beetje werd een drama zichtbaar.

Wat kwam er namelijk uit, een mannetje pimpelmees. Geheel gemummificeerd. Vermoedelijk was hij in het voorjaar op zoek naar een nestholte of naar insectjes in het gat gekropen en de lekkerste insecten zitten altijd onderin. Helaas, de achterruit werkte niet meer, vermoedelijk was de schuin omhoog stekende buis te glad.

Foto's: Rob Moolenbeek



Wat restte was de hongerdood voor het vaderland zullen we maar denken. Mij rest nu de taak om er permanent een stuk hout in te steken, zodat een herhaling van dit drama niet zal plaatsvinden.



Maar u bent nu gewaarschuwd...