

## VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR DE HOGE VELUWE/DEELERWOUD OP 23 APRIL 1989

Piet de Droog

Tegen alle verwachtingen in kwamen de tien leden hun afspraak na om zich op de vroege zondagochtend van de 23e april te verzamelen, ondanks de bar slechte weersverwachting van aanhoudende regen. Na een kleine discussie over wel of niet gaan reden er twee wagens volgepropt met vogelaars richting Otterlo.

Daar aangekomen bleek wel het park open, maar de kassa nog gesloten. Na het wisselgeld geschikt te hebben begon de goede man toch nog tien minuten te vroeg. Intussen luisterden wij naar het zingen van de vogels, o.a. Zwarte Mees, en zagen we een Boomkruiper langs de stenen van een huisje omhoog kruipen. Uiteindelijk verdween hij onder de dakpannen. Na ontvangst van de kaartjes reden we richting parkeerterrein waar wij de witte fietsen voor het uitzoeken hadden. Eerst moesten wij ons nog even in het regenpak hijsen, want dit was niet overbodig. De zang van de vogels vierl toch nog mee. De Veld- en Boomleeuwriken lieten zich overal horen. Ook de mezen, waaronder een enkele Kuifmees, waren van de partij. Bij een van de stops had Willem het zicht op twee Raven voor zichzelf gehouden in de mening verkerend dat niemand die toch over het hoofd kon zien. Later heeft hij dit gebeuren ruimschoots goed gemaakt. Het in de lucht op afstand determineren van de Raaf valt niet mee. Als je geluk hebt, zoals wij, en je hebt een Raaf en twee Zwarte Kraaien in de kijker dan valt het verschil in grootte direct op. Daarnaast steekt zijn kop met enorme snavel meer vooruit. Dichterbij is ook zijn ruige baard wel waarneembaar. Zijn roep is onmiskenbaar en als je een laag 'grok' of 'pruuk' hoort dan is er een Raaf in de buurt. Wij hebben dit geluid in het Deelerwoud ook een paar maal gehoord.

Inmiddels koud en nat geworden kreeg iedereen trek in koffie. Daar moest eerst nog een paar kilometer voor omgereden worden, maar we bereikten toch om half elf de Koperen Kop. Iedereen moest zichzelf bedienen en liet het zich goed smaken: koffie met appeltaart en een grote toeter slag-

room. Goed doorgewarmd en uitgerust stegen wij ten tweede male op de fiets en weer door de regen die naar het scheen iets minder werd. Het gezang van Geelgors en Boomleeuwrik was weer overal hoorbaar. Toch twee soorten die je hier in het westen niet tegenkomt en die zich op zo'n excursie zich uitdrukkelijk laten horen. De Boompieper is ook terug van weggeweest en in elk bosje aanwezig. Als je een dag lang zijn zang hoort, kan je het nooit meer vergeten. Een Buizerd in een rare houding in de top van een Berk werd even voor een Visarend aangezien. Misschien had de waarnemer koffie met cognac gedronken? Terwijl de horizon werd afgezocht naar Raven ontdekte Willem, ja wie anders, twee baltende Haviken. Boven hadden ze inmiddels de kraan dichtgedraaid en die zou ook de rest van de middag dichtblijven. Toch nog vroeg, om half twee, besloten we de fietsen terug te brengen en een voettocht door het Deelerwoud te maken. Zoals ik al eerder heb geschreven had Willem voor ons nog iets in petto. Tijdens een 8 kilometer lange wandeling door dit prachtige natuurgebied zagen we nog een Tapuit tussen een kudde Drentse heideschappen, hoorden we een Koekoek roepen en zagen we natuurlijk Raven. Andere leuke soorten die dag waren: Gekraagde Roodstaart, Groene Specht, Grote Lijster en Bonte Vliegenvanger. Annelies en Mari ook jullie bedankt voor het beschikbaar stellen van jullie auto's. Graag nog eens!

